

**PTT Post**

Port betaald

Port payé

Pays-Bas

29e jaargang, nummer 145, november 2002



# belboei

scheepsjournaal van de zuiderkruisgroep en haar onderdelen

## Inhoud

Van de redactie.....	3
Van het bestuur .....	4
Afscheid .....	5
Advertenties.....	6
Afscheid Poca .....	8
Haloween party.....	11
Wereld jamboree 2003 .....	12
Leidingweekend 2002.....	13
Advertentie.....	16
Sinterklaas, wie kent 'm niet .....	17
Klussen .....	18
10 vragen aan.....	20
Afscheid Ankerwacht .....	22
Leidingweekend 2002.....	24
Wilde Vaart .....	
Antartic verkocht .....	33
Advertentie.....	34
Oude kranten, Wilde Vaart .....	34
Telefoonnummers.....	35
Data en mededelingen.....	36

## Colofon

Redactie:  
Joke de Jong  
Ben van Hengstum  
Sandra Boeijink

Redactieadres:  
Bosboom-Toussaintlaan 69  
1215 CB Hilversum  
of:

Belboei@zuiderkruis.nl

Verzendadres:  
Bodemanstraat 60  
1216 AL Hilversum

Oplage:  
275 exemplaren

Drukwerk:  
Drukkerij Bobuco  
Nieuweg - Hilversum

Abonnementen:  
Tegen de geringe vergoeding van 12 euro kan voor niet-leden van de Zuiderkruis-groep een abonnement worden genomen. Aanvragen graag aan de redactie richten. Leden krijgen de Belboei automatisch kosteloos thuisgestuurd,

uiterste inleverdatum voor  
de volgende  
Belboei  
7 december 2002

## Van de redactie

Wat een tranentrekkers weer in deze Belboei. Het lijkt wel of iedereen afscheid neemt. Inderdaad, je begrijpt het al: deze Belboei bukt weer van de verslagen van afscheidswEEKENDEN. Bovendien worden door onze kersverse voorzitter de vertrekkers uitgezwaaid en natuurlijk hartelijk bedankt voor hun vele jaren dienst.

Hoezo kersverse voorzitter? Horen wij de opletende lezer zich afvragen... Welnu, door de groepsraad (zo'n beetje alle leiding bij elkaar) is Ruurt Stapel op 25 oktober zwaar genoeg bevonden om onze voorzitter te mogen zijn. Fijn dat je deze zware taak op je wilt nemen Ruurt. De redactie heeft alle vertrouwen in je.

Een ander, zwaar vallend afscheid voor de oudgedienden onder ons, is de verkoop van ons slepertje aan de hoogst biedende. Pijn in het hart, maar de realiteit moeten we onder ogen zien. Pieter van de slepercommissie doet verslag.

Van de Wilde Vaart ontvingen wij een prachtig kampverslag. Wat een schitterende omgeving hebben die gasten bezocht. En het weer zat ook al mee.

Het jaarlijkse uitje voor de leiding hebben we helaas ook al weer achter de rug. Het eerste weekend van oktober was weer als vanouds van de leiding. Zowel van de organisatie als van een van de "slachtoffers" tref je een verslag aan.

En Martijn heeft zich deze keer over de 10 vragen aan... gebogen. En wie de bal kaatst kan 'm terug verwachten, volgende keer is Ben (redactie) aan de beurt...

Laten we jullie niet verder ophouden. Leest!

Liefs, je redactie

## Copy- en verschijningsdata

Nummer	Datum inleveren copy	VerschiJning Belboei
146	7 december	± 18 december

Let op! Voorheen zat er nog een week tussen de kopijdatum en de maakdatum. Vanwege de snelle communicatie van tegenwoordig hebben we deze week laten vervallen. Dan kan je dus niet meer een paar dagen te laat aankomen met kopij...

## Van het bestuur

En weer is een nieuw seizoen ingegaan. Iedereen die daaraan toe was is overgevoerd, en zit nu onwennig tussen veel oudere kinderen, in plaats van de oudsten van het onderdeel te zijn. Nu even geen grote mond meer, en afwachten wat er gebeurt. Soms wel een beetje eng, vooral als je voor het eerst mee gaat zeilen, maar wacht maar af: dat wordt ook heel erg leuk! Leer je nieuwe leiding maar gauw goed kennen, want als er iets is dan lossen die het met je op!

Ook leiding is in een aantal gevallen van onderdeel gewijzigd, of doet zelfs een stapje extra. Laurens, Simone en Linda, geweldig dat jullie zelfs "dubbele diensten draaien": twee onderdelen na elkaar doen! En Erik hebben we natuurlijk op de Groepsdag in het zonnetje gezet en hem de zilveren draaginsigne van de Zuiderkruis opgespeld, omdat hij al meer dan tien jaar leiding is. Bravo!



Andere leiding is ermee gestopt. Niet leuk voor de groep (ik ken eigenlijk bijna niemand bij de leiding waarvan ik het fijn zou vinden dat 'ie stopt), maar na soms heel veel jaren kunnen we het niemand kwalijk nemen dat 'ie ook wel 'ns wat anders met z'n vrije zaterdag wil gaan doen dan iedere week weer voor dat onderdeel te gaan staan. Wendy, Ellen, Ester, Dries, Rob, Andrew, Rutger: hartelijk bedankt! (Gelukkig hebben we een aantal van jullie nog kunnen strikken voor andere klusjes, en daar gaan we zeker gebruik van maken!).

Allemaal niet ongebruikelijk: ieder jaar gebeurt hetzelfde. Bevertjes worden welp, welpen worden verkenner, verkenners worden wilde vaarter, gaan naar de stam, worden leiding, groeien daarin en zwaaien op een gegeven moment af. Gewoon omdat hun studie of werk het niet meer toelaat, of waarom dan ook. Gelukkig hebben we daar een vast moment voor in het jaar: op de Groepsdag. Daardoor blijft de rest van het jaar de samenstelling van de onderdelen redelijk stabiel, zodat iedereen elkaar goed kan leren kennen.

Toch is er dit jaar ook iets heel ongebruikelijks gebeurd. Wat we jaren achtereenvolgens niet hebben gehad: we hebben op de Groepsdag ook afscheid genomen van twee bestuur s-Belboei 145, november 2002, pagina 4

leden, die zich erg veel jaar bijna dag-en-nacht hebben ingezet voor de groep. Zoveel zelfs dat ze bijna tot het meubilair van de groep zijn gaan behoren: zonder hen was de Zuiderkruis niet compleet. Welnu, we zullen het toch zonder ze moeten doen: Jos en Bep Spaanjaars, beide al tientallen jaren toonaangevend bestuurslid van onze groep, zijn afgezwaaid. En mag iemand ook? Na zoveel jaren?

Nee, eigenlijk mag dat niet. Sinds ik zelf bij de groep ben gekomen hebben we al vele discussies met de diverse gemeentebesturen moeten voeren. Over het recht om ergens in een gebouw te mogen blijven zitten, over verdwijnende subsidie, over huurcontracten voor de grond waar onze gebouwen op staan, over – ja, waarover eigenlijk niet. Bijna altijd ging het over geld. En bijna altijd wonnen we die discussies weer. En waarom? Omdat ons bestuur verscheen met een delegatie waar de ervaring en kennis van zaken vanaf droop. Want bij al de eerdere gesprekken met die gemeente zaten diezelfde bestuursleden er ook bij. Die kun je dus niets meer wijs maken (hoe de gemeenten dat ook keer op keer weer probeerden). En daarom alleen al zou het verboden moeten worden dat een bestuurslid met zo'n schat aan ervaring en kennis opstapt. Maar ach, wat kan je er tegen doen?

Jos en Bep, we zullen jullie missen!

Ruurt Stapel,  
Voorzitter van de Zuiderkruisgroep.

p.s.

Bep, we hoorden net dat het je momenteel met je gezondheid wat tegen zit. We leven erg met je mee en hopen dat het met een sisser afloopt. Sterkte!

# Afscheid

Wij willen bij deze iedereen van harte bedanken voor het geweldige feest wat ons ten deel is gevallen bij het afscheid als penningmeester van de Pieter Marits en voorzitter van de Zuiderkruis.

Het was een zeer geslaagde dag, waarbij wij de gehele dag in het middelpunt hebben gestaan.

Het tegelplateau wat ons is aangeboden krijgt een bestemming in de tuin, wanneer deze in het voorjaar veranderd is.

De receptie met veel bekenden en oud bekenden was een gezellige happening. Er zijn heel wat oude verhalen opgehaald over onze tijd bij het Zuiderkruis.

De voordrachten en de liederen die er voor en over ons zijn gemaakt en voorgedragen hebben weer aangetoond, dat de groep een sterke band onderling heeft.

Daarna de bekende Zuiderkruis barbecue. Deze is, denk ik, voor allen die er waren zeer geslaagd geweest.

Dank aan het bestuur, vooral Ellen, en dank aan de leiding die deze dag tot een geslaagd evenement hebben gemaakt.

Ook dank aan degene die ons met 'n cadeau of drank hebben verblijd.

Wij hebben al die jaren met veel plezier de Zuiderkruis een warm hart toegedragen en we zullen het missen.

Wij hopen, dat de groep in de toekomst gezond blijft en eventueel verder uitgroeit.

Bep Spaanjaars

Jos Spaanjaars

(advertenties)

Svenfix realiseert al uw creatieve ideeën  
met betrekking tot uw binnen- en buitenhuis, zoals:  
meubels, verbouwingen en decoratieve aanpassingen

U kunt het zo gek niet bedenken...

**Svenfix**

Dakkerstraat 19 • 1221 GS Hilversum • tel./fax: 035-683 44 02 • svenfix@dids.nl



*standbouw, decorbouw, interieurbouw en verbouwingen*

**R O è L**

**FINANCIËEL ADVIESBUREAU**

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn  
bij het oplossen van uw financiële vraagstukken, waaronder:

- **sparen in het algemeen**
- **kopen of huren van een woning**
- **lijmen van pensioenbreuken**
- **financiële haalbaarheid van vervroegde uittrekking**
- **assurantiebeheer**

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een orienterend gesprek.

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN

Brinkzicht 22a, 3743 EX Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

Belboei 145, november 2002, pagina 7

# Afscheidsweekend Poca

Hallo Allemaal!

Hier ben ik weer, jullie schrijver van het NaWaKa-verslag. Maar nu dus niet meer over het NaWaKa, maar wel over het afscheidsweekend...

Het begon allemaal op zaterdag 28 september om 17:00 uur in het haventje van Kortenhoef. Omdat ik eveneens bij de Poca weg ben (en dit dus tevens mijn laatste verslag voor de Poca is... ;) ) voer ik 's middags met de Wilde Vaart op de Wijde Blick. Zonder wind, maar das een bijzaak. En rond 17:00 uur waren we dus allemaal bij het Haventje in Kortenhoef en vertrokken we richting de Diep. Onderweg natuurlijk de nieuwe-lingen verlaten, omdat deze nog niet mee mochten op dit kamp.

Aangekomen op de Diep hebben we allemaal even iets voor onszelf gedaan voordat we gingen eten. Daan, Michiel en ik zijn toen ook nog even naar de supermarkt gegaan, en daarna ook naar het clubhuis terug gekeerd.

Toen gingen we eten! En omdat de scoutingmaaltijden altijd zo overheerlijk zijn, aten we deze keer ook echt een hoogstandje! Het was... NASI!!! En wat voor een NASI. Niemand die dat kan evenaren! Zo aan-elkaar-gekleefd en "lekker"... Leiding, vat dit vooral NIET verkeert op, bedankt!

Na de maaltijd afwassen, schoonmaken en het gebouw weer een beetje op orde maken. En daarna... Door de ex-poca-ers uitgezette, geweldige DROPPING voor de andere Poca Leden... (althans, dat dachten wij).

Dus er werden groepen gemaakt voor in de auto's en er werden blinddoeken omgebonden. Daarna even een kilometertje of 8 scheuren, bochten maken, over grasvelden, en 22, of waren het er nou 23 wouter?, rondjes om de rotonde, en vooral natuurlijk goed de ABS uitproberen... (niet overdreven!) Op naar de Hilversumse Meent! Dus wij hen daar droppen, en terug rijden naar Hilversum. Althans, dat was ONZE planning. Maar die van de leiding week daar iets van af. Zo stopte ze dus bij een tankstation en werd ons verteld de blinddoek om te doen. Nou ja, dan weet je al hoe laat het is. Dat betekend dus... DROPPEN... Dus de leiding zette ons heel gezellig af met een leuk roer van ong. 20 kilo ergens in Vreeland (even voor de duidelijkheid, das dus 10 km lang de Vreelandseweg aflopen...).

Toen we uit de auto werden gezet en de blinddoek afdeden, wisten we dus echt totaal niet waar we waren. Er was een huis bij, waar de mensen nog in de kamer zaten met het licht en de tv aan. Dus wij wilden naar hen toelopen om te vragen waar we zaten. Belboei 145, november 2002, pagina 8



Maar ja, de leiding hoorde het, en er werd ons gezegd dat niet te doen en het zelf lekker uit te zoeken. Maar ja, zoals vanzelf sprekend was de leiding nog niet weg, of wij belden aan bij deze mensen. De man kwam via achterom naar buiten, want we zagen er natuurlijk wel heel erg schrikbarend uit met dat roer in onze hand! Hij ons dus vertellen dat we in Vreeland waren en hoe we bij de Vreelandseweg moesten komen. Dus wij naar de Vreelandseweg lopen, en terwijl we dat deden bedachten we ons, dat we ook nog lieve ouders hadden met een auto. Waar ouders toch niet handig voor zijn op bepaalde momenten! Dus ik mijn vader bellen, en die zou ons wel even komen ophalen met de auto. Dat scheelde ons weer 10 km. Lopen.

Maar toen we dus in de auto zaten, bedachten we ons dat het leuker was als we zouden laten blijken dat we wel hadden gelopen. En dus gingen we met 4 taarten en een roer naar Michiel zijn huis toe, en hebben we daar flink taart zitten eten en gedronken onder het genot van "Lord of the rings" dvd. Gezellig met de kachel aan op de bank. Heel gezellig. Maar ja, de altijd ongeruste Ronald belde naar ons! Dus wij dachten toen de telefoon ging: "laten we maar even



buiten gaan staan, dan lijkt het net alsof we toch nog wat auto's voorbij horen komen!" Dus Daan rent naar buiten, en onderweg neemt hij zijn telefoon op. In de haast knalt hij ook nog eens bijna tegen de deur op, en dus waren we even bang dat ze hadden gemerkt dat we ergens binnen zaten. Maar de goedgelovige Ronald had gelukkig niks door. Wel vroeg hij of we onze jassen nodig hadden omdat we zonder waren vertrokken en het toch wel erg koud was. Dus Daan: "Koud? Nee joh, helemaal niet. Dankzij het lopen hebben we het erg warm." Gelukkig liep het allemaal goed af. Wel vroeg hij waar we nu liepen, en Daan antwoordde dat we omenabij de Wijde Blick liepen. Dat kon in het echt dus helemaal niet. Maar toch merkten ze helemaal niks...

Dus wij na 3 uur film kijken, dachten dat het maar eens tijd werd om naar de Diep te gaan. Dus wij even het stukje vanaf de Frans Halslaan naar de Diep lopen. (nog geen 800 m.). Toen zijn we naar binnen gegaan. Wij niks vertelt, en na een paar uur gewoon naar bed gegaan. Dat was rond 4 uur geloof ik. Toen we rond half 3 binnen kwamen, lag de rest al wel op bed, maar niet te slapen. Dus wij nog even bij de leiding zitten, maar na ongeveer 1,5 uur ook naar bed gegaan.

En weer op rond een uur of half 9... Gezellig! Dus ontbeten en daarna naar de boten in Kortenhoeve gegaan. We hebben toen nog even gezeild en een spel gedaan. Je kreeg een aantal vragen, en als je er een fout had, dan moest je iets van je boot inleveren. Dus bijvoorbeeld de riemen, de doften, vlonders, roer en zeilen. Na dat dit spel was gespeeld moest je dus je boot voor zover leeghalen en zo snel mogelijk naar de over-

kant gaan. Mijn boot heeft nogal wat moeten inleveren, en tenslotte zijn we dus alleen met mast, roer en grootzeil naar de overkant gegaan, en daar ook nog eens vastgelopen.

Na lang zwoegen hebben we de boot toch nog losgekregen. Ondertussen bleek dat een zekere Bart B. (ik zal geen namen noemen...) het weer eens lekker vond om eens lekker met zijn kont in onze taarten te wrijven. Dus dat was niet echt relaxt... Maar ja, toch zijn de taarten opgegeten. Na dit spel hebben we gegeten op het eiland en daarna zijn we terug gegaan. Op de Diep aangekomen heeft iedereen zijn spullen gepakt en is naar huis gegaan. Daan, Michiel, Marloes en ik hebben na het weekend nog even eerlijk opgebiecht dat we niet hadden gelopen en de leiding voelde zich genaaid! Lekker voor jullie! Ze hadden het echt niet van ons verwacht... Nou, we moesten jullie toch nog een keer terug pakken!

Nu nog even een kort verslag van de rest van de groep die in Hilversumse Meent zijn gedropt: (made by Roald):

"Heel leuk zo'n dropping. Dankjewel bootsen. Maar ja, het was wel leuk hoor. We werden dus neergezet bij de Meent en toen mochten we fijn naar Hilversum wandelen. Josse maakte iedereen bang en speelde de hele tijd. Loek diende als leuning voor Lot. We kwamen nog langs de Schuttersweg waar we een bal mochten zoeken, wat we overigens niet deden en doorliepen met een fles Fanta richting de Diep. Daar aangekomen bleek dat de bootsen ook waren gedropt hëhëhë (Roald wist toen nog niet dat we dus niet hebben gelopen) . Toen gingen we nog ff moppen over vliegtuigen en bodems vertellen,eten, drinken en stuff. En daarna gingen we onze bedden klaarleggen..."

En even ter afsluiting:

Poca, en dan ook aan de leiding, bedankt voor de vette jaren die we bij de Poca hebben gehad!

Tot de volgende keer maar weer,  
B@t A.



# Halloween party 15 November

## Halloween 15 November

Nieuwe thema avonden.

Eens in de zo veeltijd  
geven we er één.

Onze tijden zijn dan wat  
aangepast:

Opening 21:00

Sluiting (was er al nooit  
dus nu ook niet)

Plaats Suttersweg.

Wij kleden het aan en  
met jullie maken we er  
een leuk feest van.



# Wereld jamboree 2003



Aan het strand is een hele lange steiger. Die wordt gebruikt voor de activiteit 'Face the Waves'.

En daar bij die activiteit ben is Rob ingedeeld...  
We leven met 'm mee.

Oh ja, als je hier nog niet genoeg aan hebt, hier staan nog meer indrukken:  
<http://www.scouting.nl/static/wj2003/nieuws/hetschietop.html>

# Leidingweekend 2002, 5 & 6 October

Georganiseerd door: Cora, Felia en Maud..... Wie?

Jawel, de dames van onze Schrompelstam-leden hebben dit jaar een heel bijzonder weekend voor jullie leiding georganiseerd.

De voorpret begon al ruim voor het daadwerkelijke weekend. Via e-mail hebben we vernomen dat we in groepjes waren onderverdeeld. Al deze groepjes hadden te maken met keukengerel. Zo had je pollepels, gardes, keukennesjes en snijplanken. Behoorde je tot de snijplank, vergat dan niet om een snijplank mee te nemen, want die heb je dit weekend zeker nodig, zo werd ons verteld. Tevens moesten we als groepje ons eigen vervoer regelen.

Zaterdagochtend, de slaap nog uit de ogen vegend verzamelen we allemaal in ons clubhuis aan de Diependaalselaan. Gelukkig staat de koffie al klaar, en een hele zak met koekjes (biscuit of speculaas, ik weet het niet meer.....). Al snel werd duidelijk dat een aantal groepjes iets hadden bedacht om zich van de rest te onderscheiden. Zo waren er rode blouses met de tekst "en garde" (gardes) en crèmekleurige T-shirts met 2 pratende pollepels (pollepels). Hilariteit alom.

Zodra iedereen aanwezig was konden we met het programma beginnen. Terwijl iedereen nog een beetje met elkaar zat te keuvelen, werd er door de organisatie een grote poster in de gang opgehangen, waarop een adres stond vermeld. Op dit adres aangekomen stond ons een echte volleybalcompetitie te wachten..... daar hadden we dus die binnensportkleding voor nodig. De Gardes hebben gewonnen, als ik het me goed herinner, maar de organisatie kan enigszins bevooroordeeld zijn geweest omdat hier één van hun partners bij was ingedeeld (het wordt steeds gekker, red.). Op de tweede plaats, de eigenlijke winnaars van deze volleybal competitie: De POLLEPELS..... of toch ook weer enigszins bevooroordeeld. Wie zal het zeggen.

Sporten maakt hongerig, dus wedergekeerd in ons clubhuis, snel een complete lunch in recordtempo naar binnengewerkt! Inmiddels hingen er weer drie posters, nu echter in de loods. Elke poster had zo z'n eigen woord: KOFFIE, BIER, DRANK (Hoe kan het ook anders 😊), aan ons de keuze. Al gauw bleek vervolgens dat we in Nijmegen werden verwacht voor een rondleiding in de stadsbrouwerij "de Hemel" alwaar we in groepjes onderwezen werden in het branden van koffie, brouwen van bier of het stoken van drank. Uiteraard stond er na afloop een heerlijk drankje voor ons klaar.....

Inmiddels was het aardig begonnen met regenen. Echter zoals een goed scout be-

taamd (sorry voor degenen die als partner van een scout zijn meegekomen), mocht dit de pret niet drukken en werd er in een werkelijk gruwelijk moordend tempo een fototocht door de binnenstad van Nijmegen afgelopen, welke gelukkig voor de liefhebber eindigde bij wederom "de Hemel". Even bijkomen met een drankje, en snel weer door naar onze laatste halt: Het Clubhuis (neen, niet ons eigen). Hier stond de BBQ al te roken, was te tafel gedekt en kaarsjes en openhaard aangestoken. Onder het genot van een drankje werd de gehele dag nog eens een keer doorgesproken.

Uiteindelijk werd ons duidelijk waarvoor we de gehele dag in groepjes met elkaar hebben gestreden. Met de verdiende punten, kregen we puzzelstukjes. Op deze puzzel stond een recept voor een nagerecht, ieder groepje een ander. Ingrediënten waren geregeld, maar helaas hadden we niet allemaal een complete puzzel. Gokken dus, hoe het nagerecht klaar te maken. Dolle pret, dat begrijp je nu wel. Maar na de BBQ werd het wel weer eens duidelijk: De leiding van de Zuiderkruisgroep kan erg goed koken. Het resultaat een wonderbaarlijk allegaartje van nagerechten. De één nog lekkerder dan de ander.

Met volle buikjes en vermoeid van een actieve dag werd de enorme puinhoop die was ontstaan tijdens eten weggewerkt (wisten jullie dat onze penningmeester het heerlijk vind om af te drogen, nodig hem gerust eens uit voor jullie kamp om de afwas te komen doen!) De avond eindigde pas in de vroege uurtjes van de zondagochtend, onder het genot van bier, wijn en fris. De inwendige mens kwam zeker niets te kort.

De volgende ochtend werden we gewekt door de geur van verse koffie en gebakken eieren (al dan niet met kaas en/of spek), dus haastig de bedden opgeruimd en aan de ontbijt tafel aangeschoven. Nou ja ontbijt tafel, waarschijnlijk kun je beter spreken van een ontbijt buffet, het brak ons aan niets. Elk leidingweekend eindigt op zondagochtend met hetzelfde ritueel: OPRUIMEN. Echter na het opruimen bleek de dames nog een verrassing in petto te hebben. Er werd een reusachtig groot Twisterdoek op de grond uitgerold, waarop we met z'n allen in twee rondes een potje Twister hebben gespeeld.....Niet iedereen is even behendig en lenig, dat werd al snel duidelijk. Ook werden sommigen onder ons wel in hele rare posities gemanoeuvreerd. Zal Ellen hier een grote vinger in de pap hebben gehad?

Zoals altijd komt er aan alle goede dingen een end, zo ook aan dit fantastische weekend ( en ik ben niet bevooroordeeld). Als klap op de vuurpijl werden voor degenen die hierin geïnteresseerd waren getrakteerd op koffie met gebak bij een wegrestaurant.

Meisjes bedankt!

Maar wie o wie gaat het volgend jaar organiseren.....?

Overigens heeft Martijn op z'n website de foto's staan:  
<http://www.tinus.dhs.org>

Voor de weblozen onder ons  
een paar impressies:



(advertentie)



service,  
eenvoud,  
kwaliteit.

Bramenberg 12, Eemnes  
bel 035 - 53 93 600 of surf naar [www.hengstum.nl](http://www.hengstum.nl)



Sinterklaas wie kent hem niet?,  
sinterklaas, sinterklaas en natuurlijk zwarte peit.

**Vrijdag 29 November; Sinterklaasavond.**



**Vrijdag 29 November; Sinterklaas avond.**

**SooS opening; 21:00.**

**Alles en iedereen is welkom, wel eventjes boven de 16 zijn.  
veel pepernoten en stooigoed, ook speciaal bier onder de tap.**

# Klussen in het (club)huis met Kabouter Klus!!!

Ja, daar is tie dan, voor de eerste keer in de historie van de 29 jaar belboei: het klus-rapport van kabouter Klus!!!

Waar is kabouter Klus nu weer mee bezig geweest???  
Kabouter klus heeft geschilderd!!!!

En waar heeft kabouter Klus dan wel geschilderd???  
Kabouter klus heeft op het clubhuis van de verkenners  
geschilderd!!!!



En wat heeft kabouter Klus dan wel geschilderd???

Tja, eigenlijk te veel om op te noemen en dan nog is niet alles af. Maar samen met een aantal ouders is kabouter Klus begonnen met het schilderen van alles van hout op het clubhuis. We zijn begonnen met de houten rand tussen het dak en de muren. Na drie keer schilderen is deze rand van een lelijke kleur hout omgetoverd in een mooie blauwe kleur. Nu moeten de kozijnen (daar zitten de ramen en deuren in) ook nog dezelfde kleur blauw worden en de deuren moeten nog geel geschilderd worden.

Maar daarmee is kabouter Klus er nog niet!!!

Op eigenlijk alle clubhuizen moet er heel hard geschilderd worden en ook zijn er nog heel veel andere kleine en grote klussen die gedaan moeten worden. Kabouter Klus is dan ook heel hard op zoek naar nog veel meer papa's, mama's, broers of zussen die een keertje willen meehelpen met schilderen of met andere kleine of grote dingen die gedaan moeten worden. Vraag dus snel of je papa of mama misschien een keertje wil helpen en geef dat dan door aan je leiding.

Ook kunnen ze altijd de boodschapper van kabouter Klus bellen als ze nog vragen hebben; en dat is: Rob van Loo telefoonnummer: 035-7726116

Kabouter klus wil in ieder geval alvast de volgende papa's bedanken voor het schilderen en stiekum hoop ik dat kabouter Klus nog vaker op jullie kan rekenen.

Bedankt, papa Linda

Bedankt, papa Margot & Heleen

Bedankt, papa Roos en Iris

Bedankt, papa Pauline

En natuurlijk ook bedankt, Hans en Jos

Kabouter Klus

Belboei 145, november 2002, pagina 18



# 10 vragen aan.....Martijn Haringman

1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je bij de Zuiderkruis?

Ik ben Martijn Haringman en ben 24 jaar en zit bij de onderhoudsmensen van onze club.

2. Werk je, of volg je nog een opleiding en wat doe je dan?

Ik werk als verkoper elektrotechniek in de winkel van onze sponsor Den Butter Techniek en verkoop alles op gebied van verlichting, stopcontacten en bedrading, verder verkopen we nu zelfs Loodgietermateriaal. Ook mensen van onze club mogen daar dingen kopen.

3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten / partner?

Ik woon op een kamertje van 4 x 4 meter in een huis waar nog 2 jongens en 2 meisjes wonen. En verder woon ik in de Koningstraat waar ik sinds kort met een parkeervergunning mag parkeren.

Ik heb bijna 5 jaar verkering met Willemijn, die toevallig een huis verder woont, ook op kamers. We zoeken een echt huis voor ons zelf, want alle huisgenoten hier zijn een beetje dom en hebben duidelijk nog niet erg veel zelfstandigheid.

4. Wat zijn je hobby's naast scouting?

Ik klus erg veel samen met een collega van mij en verder vind ik het erg leuk om foto's te maken. Ook rij ik op een Honda SS50, een brommer die nu helemaal uit elkaar ligt voor onderhoud.

5. Welke functie(-s) vervul je binnen de groep?

Ik probeer lampjes te vervangen en andere dingen die stuk zijn te maken.

6. Wat houdt dat in?

Veel dingen in je eentje doen die vaak helemaal niet opvallen.

7. Waarom zit je bij scouting?

Ik zit bij de scouting omdat ik met af vroeg waar Sander den Butter altijd heen ging als ik op zaterdag bij hem wilde spelen en toen zat ik vanaf dat moment bij de Pieter Maritshorde (1986).

8. Wat heb je tot nu allemaal gedaan bij de Zuiderkruis?

Ehh: welp>>verkenner>>wilde vaart>>stam leiding bij de welpen>>leiding bij de verken-

ners. Ik zou nog veel dingen willen maken, maar dat zullen jullie niet merken. Kijk maar eens goed als je me weer ziet slepen met mijn gereedschapboxje.  
Ik denk dat erg leuk als er nu is geen leiding in de belboei schrijft, maar alleen de kinderen.

9. Wie komt er volgende keer in 10 vragen aan...?

Het lijkt me erg leuk als mijn eerste welpenleiding, die ik nog herinner als 17 jarige knul op zijn Hondaatje, die toen al verkering had met Felia toen nu echt van hem is. Dus Ben: ..... Vangen!

10. Wat zou je graag in de Belboei zien?

Een digifavorietenlijst van leuke websites, omdat ik veel internet.

Een website van de maand, zelfde reden als vorige.

Een verkenner of welp of bever van de maand, omdat er echte bikkels tussen zitten.

Een ouder die een stukje in de Belboei schrijft.



(advertentie)



Vaartweg 43b - Hilversum  
telefoon: 035 - 6 24 74 80

(uitsluitend tijdens openingsuren)

Openingstijden:

Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur



# Afscheidsweekend Ankerwacht

Afgelopen weekend, 12 en 13 oktober, hadden de verkenneren van de ankerwacht een super oké en eigenlijk wel een strak weekend. En waarom vraagt u zich af...

Het begon als volgt. Ergens net na het overvaren kwam het gevoel dat er een weekend moest komen met daarin de volgende ingrediënten: het afscheid van Ellen en ook de twee drama's Jetske en Frank, maar ook het verwelkomen van de nieuwe verkenneren, ex welpen.

Maar zoals u weet heeft Ellen gebreken, dus wat gaan we of wat kunnen wij met Ellen doen, wat zij ook mee kan doen. We hebben dus onze hersens laten kraken en in moeilijke bochten gewrongen om iets leuks te bedenken. Het idee was geboren. We gaan Midget golfen, want dat kan iedereen, dus ook Ellen.

We verzamelden op de diep. Jawel, de verkenneren mochten uitslapen, dus tien uur werd verzameld. Daar heeft Ellen op haar eigen speciale manier even Bastiaan geïnstalleerd en veel wijsheiden toegesproken. Toen waren de kinderen aan de beurt. Het gebeurt niet vaak dat ik versteld sta van Ellen, maar dit sloeg alles. Eén van de kinderen liet Ellen even met de bek vol tanden staan. Maar Ellen ging onvermoeid door met haar verhaal dat ze lief voor de leiding moesten zijn en bla bla bla nog meer. Toen was ik de bok, want Ellen neemt afscheid dus ik werd schipper van dit zootje ongeregeld.....

Na alle plechtigheden zijn we op de fiets gesprongen en naar Lage Vuursche toe gefietst, waar we dan gaan Midget golfen.

We hebben de kids groepjes laten maken en wij gingen als leiding apart want we hadden een handicap (Ellen). Tot ons genoeg heeft Ellen geen handicap, want ze heeft wel van de leiding gewonnen dus.... twee duimpies op voor Ellen. Enorm gelachen tijdens het golfen. Bij een onderdeel waar Bastiaan zijn bal niet om hoog kreeg sloeg hij zo hard dat deze vliegles kreeg en in het water terecht kwam. Tijdens een oefening hadden Laurens en Ellen even onenigheid over de bal en hoe die geslagen moest worden en toen zagen we allen nog maar vier benen uit de bosjes komen..... En een hoop kabaal uit die bosjes en wij vroegen ons af: wat doen die daar? Bal zoeken??????

Belboei 145, november 2002, pagina 22



Toen iedereen klaar was hebben we door een bezoeker een groepsfoto laten maken. Toen moesten we het hele stuk weer terug naar Hilversum. Daar aangekomen was Wouter al druk bezig met ons avondeten want hij had beloofd dat hij voor ons zou koken, lief hè.... Na het eten was het gebruikelijke ritueel. Met z'n allen opruimen en afwassen en dat soort dingen en slaapspullen voor de nacht klaarleggen.

Tegen tien uur de lang verwachte dropping. We hadden de kids ergens bij Breukelen neergezet en een richting aangegeven waar ze naar toe moeten lopen. Na een tijdje begonnen en ik en Ellen een beetje ongerust te worden, want ze waren al bijna drie uur onderweg. We hebben dus even gebeld met de dienstdoende verkenner, die zijn mobiel-tje bij zich had en gevraagd waar ze uithingen. Toen bleek dat ze vlakbij Wolfrat waren. We hebben maar besloten om ze op te halen, want tenslotte was het nog maar een kilometertje of vijf. Het klinkt raar, maar ze waren best wel moe, maar wel voldaan. Daarna hebben ze de mandjes opgezocht en dan oogjes dicht en snaveltjes toe.

De volgende dag wist ik ook waarom de verkenners weekenden oké vinden, want de verkenners slapen uit, wat een genot... Echt waar, ze kwamen tegen tien uur even binnenrennen en riepen dat er een paar ontgroend waren met tandpasta en stroop. Het was wel een leuk gezicht, maar dat vonden wij.

Daarna de spullen geruimd en het ontbijt klaargemaakt. Toen was het al tegen twaalfen, maar ook hierbij doen de verkenners van de ankerwacht het erg op hun gemak. Lekker rustig ontbijten. Toen was het tijd om afscheid te nemen van Ellen. Pauline en de rest van de wacht hebben een super tof en erg origineel boekje gemaakt met foto's en leuke dingen van de verkenners en leiding en bekenden van Ellen. Ik vond het heel erg leuk dat Pauline dit bedacht en zo gemaakt heeft. Ook heeft Ellen van de Ankerwacht een fotolijst gehad met foto's waar ze binding mee heeft.

Bij deze Ellen: heel erg bedankt voor je jarenlange inzet voor de groep en zoals de wacht heeft gevraagd: kom weer keertje langs om koffie te doen of te zeilen, want we missen je nu al.....

Voor de rest kan ik alleen zeggen: alle verkenners en papa's en mama's bedankt voor een oké weekend, wat ik niet zo snel zal vergeten.

Groeten Erik.

# Leidingweekend 2002 Nijmegen (en... Hilversum)

Het organiseren van een leidingweekend gaat als volgt... Eerst zijn we (Cora, Maud en Felja) een aantal keren bij elkaar gekomen om te brainstormen. Zoals iedereen weet gaat dat het beste onder het genot van een hapje en een drankje. Het werden gezellige ochtenden, middagen en avonden!

De stad werd uitgebreid verkent. De tocht twee keer gelopen, waarbij dan ook af en toe links- of rechtsaf werd geslagen waar dat niet echt de bedoeling was. Ze hebben daar ook zulke lekkere thee en zulke leuke winkeltjes...

Na alle voorbereiding is het dan eindelijk zover. Het is vrijdagavond 4 oktober. Er is – zéér– uitgebreid boodschappen gedaan en die boodschappen moeten nu worden verdeeld over verschillende dozen (lunch, ontbijt, BBQ en de verschillende desserts). Het levert een kamer vol met dozen, boodschappen, aangebroken verpakkingen, boterhamzakjes, lepels, weegschaal etc. etc. op.

Zaterdagochtend 5 oktober. Nee hè, blijven we in Hilversum? Zitten we vanavond in ons eigen stamcafé!? Slapen we in ons eigen clubhuis?!?!? Precies het bedoelde effect!

Zaterdagmiddag in Nijmegen was wel héél erg nat. Maar je kunt dat ook zó zien: voor de open haard met een drankje en een hapje erbij is dan wel éxtra lekker.

Wij hebben genoten toen iedereen de desserts aan het maken was! En de koks hopelijk ook! Het dessertbuffet zag er in elk geval prachtig uit.



Na deze lange zaterdag bleken sommigen nog wel zin te hebben in een dropping of een duik in het zwembad op zondagochtend. Helaas, het stond niet op het programma, zwembroeken en wandelschoenen konden ongebruikt retour. Idee voor een volgende keer?

Wij vonden het heel erg leuk om dit weekend te organiseren en hebben ook erg genoten tijdens het weekend zelf. We hopen dat iedereen het leuk heeft gevonden.

Ten slotte een woord van dank aan Hans, Danny en Ben. Zij hebben met ons meege-dacht, de wandeltocht nagelopen en tijdens het weekend ook veel hand- en spandiensten verleend. Bedankt!



# Wilde Vaart zomerkamp

Zoals beloofd in de vorige Belboei, deze keer het relaas van de Wilde Vaart in Slovenië en Kroatië. En aangezien het mijn laatste (zomer)kamp was met de Zuiderkruis heb ik de toetsen ter hand genomen en volgt hierbij in het kort (het hele verhaal is ongeveer drie keer zo lang) ons verhaal:

Zaterdag 20 juli verzamelen we met de WV op de diep om nog even de laatste spullen te controleren, de rugzakken nog verder af te vullen en de kampboekjes in ontvangst te nemen. Dit duurt niet lang dus na de ijsjes ter gelegenheid van Pim zijn 26e verjaardag (sorry, ik kon niet laten het te noemen) heeft iedereen de rest van de middag vrij om vervolgens 's avonds om half zeven weer op het centraal station van Hilversum te zijn. Op het moment dat in Hilversum de eerste regendruppels uit de lucht komen vallen stappen wij de trein in en na een overstap in Utrecht laten we al snel het koude en natte Nederland achter ons. Langzaam wordt het donker en de sfeer in de coupés neemt verder toe. Er wordt nog even geruzied over bij wie Pim moet gaan slapen maar uiteindelijk komt toch iedereen in een bedje terecht.

De volgende ochtend worden we om half zes gewekt met koffie en een broodje en een uur later staan we op het centraal station van München. Na een korte pauze daar stappen we in de volgende trein die ons door de zonovertogen bergen van Oostenrijk om half een keurig in Slovenië aflevert. Wat een verschil zeg: 's avonds om zeven uur staan we nog in de regen in Holland en nog geen 18 uur later zitten we in de zon bij een temperatuurtje van 30 graden; de trein is zo gek nog niet!

Rob en Wouter duiken snel de trein nog in om ons vervoer ter plekke op te halen en na ruim een uur komen ze terug met ons busje en ons zwarte scheurmonstertje: de punto. Allebei voorzien van airco wat in dat land geen overbodige luxe is.

Na een korte rit door Italië en weer terug naar Slovenië komen we aan het eind van de middag aan op het kampterrein. Van de eigenaar mogen we het geen camping noemen dus dat doen we dan ook maar niet. Maar goed, we zijn op kamp en dit terrein bevat ons prima:

- Stromend (koud) water voor de deur
- Een bar op 100 meter afstand met koud bier en fris
- Een poeplek met uitzicht over of een maïsveld of de rivier

Dezelfde avond nog worden de lokale bieren verkend en gaat iedereen toch een beetje bijtijds zijn mandje in omdat we de dag erna de bergen in zouden gaan.

De volgende morgen worden de rugzakken ingepakt, de laatste boodschappen gedaan en met de auto's werden de eerste kilometers omhoog afgelegd. Bij de eerste berghut blijkt het begint het weer wat te betrekken en we besluiten in de hut te schuilen met

een kopje overheerlijke ☺ ☺ mierzoete koffie en thee. Omdat het aardig doorregent, de regen vanuit de bergen komt en omdat de waard ons afraadt verder de bergen in te gaan besluiten we terug te gaan en morgen een dagtocht naar een andere berg te gaan lopen. Op de terugweg worden we vergezeld van een kwieke opa die ons makkelijk bijhoudt. 's Avonds blijft het verder droog en iedereen vermaakt zich op zijn manier: de WV-ers spelen hun favoriete spelletje Machiavelli en de BG's proberen hun sloveens wat te verbeteren in de bar.



De volgende dag, het is ondertussen dinsdag, staan we bijtijds op om een tocht te gaan maken naar de top van de Krn (nee, dit is geen tyfout). We rijden de eerste kilometer omhoog want 1200 meter klimmen lijkt ons wel genoeg en boven lopen we onder een stralende zon langzaam naar de top. Doordat er op de berg geen enkel boompje te vinden is, is iedereen al snel door zijn voorraad drinkwater wat we dan ook aanvullen bij de eerste de beste drinkbak voor het daar rondlopende vee. Nee, schrik niet, er stroomt een vers straaltje bergwater de bak in en dat straaltje gebruiken we, verser kan het haast niet. Na een lange, zware klim komen we na de groene helling boven in een maanlandschap. Er groeit hier op sommige stukken werkelijk niets. Gelukkig is het uitzicht op sommige punten werkelijk adembenemend: het zicht is zo helder dat we zelfs de Adriatische zee kunnen zien. Maar we moeten nog een aardig stukje en het begint al laat te worden dus besluiten we de top lekker in de wolk te laten liggen en we lopen in sneltreinvaart naar beneden om om acht uur weer bij het busje en de punto

te zijn. Bij de tent wacht als beloning een koud drankje en een warme maaltijd en aangezien we morgen vrij hebben laten we de zoi lekker staan tot morgen.

Tja, over deze dag is weinig spannends melden, de WV-ers zijn verslaafd aan machiavelli en dat wordt dan ook de hele dag gespeeld en verder luiert iedereen wat in het zonnetje.

De volgende dag moeten we redelijk vroeg opstaan omdat we ons om 10 uur moeten melden bij Maya sports om te gaan kajakken. Iedereen krijgt een volledige uitrusting: een wetsuit, jas, zwemvest, spatscherm, schoenen en boven alles een hele mooie gele helm. De kajak's worden opgeladen waarna we naar het beginpunt gebracht worden waar we ons kunnen omkleden en de basisbeginselen van het kajakken uitgelegd krijgen. Na het droog oefenen moet iedereen verplicht een keer omslaan om te leren uit de kajak te komen. Hierna vertrekken we en na zo'n 200 meter ligt de eerste al onder-



steboven.... Even later volgt de eerste stroomversnelling en daar blijkt ook waarom dat spatzeiltje nu eigenlijk nodig is. Bij de eerste hindernis slaan de golven al over de rand en het is dan ook niet mogelijk om droog te blijven. Dit is nog eens wat anders dan kajakken in de Ardennen. Vlak voor het einde doet de instructeur ons nog een aanbod: Hij wil iedereen wel met kajak en al van een twee meter hoge rots afduwen het water in. Gaaaf, net al de rest van het kajakken. Maar helaas aan al het moois komt een eind; zo ook hier aan en we stappen bijna voor de tent uit. 's Middags krijgen we

nog een regenbuitje wat iedereen gebruikt om zijn slaaptekort in te halen en 's avonds volgen we het standaard avondritueel.

Het is ondertussen vrijdag geworden en weer staat een actief programma voor onze neus: we gaan mountainbiken. Na de mountainbikes opgehaald te hebben stappen we op voor een klim langs de Tolminska ravne. Het uitzicht was zoals gewoonlijk weer eens prachtig en dank zij de in bikini fietsende dames was het uitzicht voor de wegwerkers ook nog eens mooi. Na de lunch op een rots tussen het water gaan we terug en leveren de fietsen weer in. Als je nu denkt dat dat smaragdgroene water alleen in de brochures voorkomt kunnen wij jullie nu vertellen dat het water daar echt die kleur is. Aangezien dit de laatste avond in Slovenië is vieren we dat met een barbecue en sluiten af met een drankje in de bar.

De volgende dag pakken we het busje weer in met alle zoi en begeven ons op weg naar ons tweede reisdoel: Kroatië. Na een korte reis van een uurtje of vier komen we om ongeveer vijf uur aan in Pula waar we worden verwelkomd door honderden motorrijders. Wouter zit kwijlend naast me en heeft zijn vakantie voor volgend jaar al vastgelegd en de jongens achter in de bus stelen de show met een Sloveense Playboy uit het raam. We hebben nog tot negen uur want dan gaat de laatste boot naar het eiland dus we besluiten nog even het centrum in te gaan op zoek naar..... jawel, ook dit kamp MAG hij niet ontbreken en alle oud-WV-ers weten ongetwijfeld waar ik het nu over heb: de Mac. Ook de sloveense big-mac smaakt prima en we rijden terug naar de haven waar we de spullen uitladen en op de boot zetten. Daar ontmoeten we Dario die als hij hoort dat we voor het scout-centrum komen meteen opbelt zodat, als we aankomen, een welkomstcomité op de steiger staat te wachten. En gelukkig maar want wat hebben we weer veel zoi bij ons.

's Avonds krijgen we de regels van de kampstaf uitgelegd wat er ongeveer op neer komt dat op het terrein niets mag maar op het omringende strand wel alles mag. Diezelfde avond nog ontmoeten we op het strand een duitse groep scouts waar we de rest van de avond mee doorbrengen.

Oh ja, niet te vergeten natuurlijk: om 12 uur was het feest: Wouter was jarig en Pim prijst zich gelukkig dat hij niet de enige meer is die al 26 is. Na de zoenen gaat het feest gewoon verder tot in de kleine uurtjes. We ruimen na afloop het strand op en zetten de vuilniszak als trofee bij ons voor de tent neer.

De volgende dag wordt iedereen langzaam aan wakker omdat de temperatuur in de tent die van een sauna begint aan te nemen en iedereen rolt dan ook naar buiten om daar verder wakker te worden. Rob, Wouter en Pim gaan boodschappen doen en komen even later terug met Tom-en Jerry champagne en Teletubbiebekertjes waarmee we  
Belboei 145, november 2002, pagina 28

Wouter zijn verjaardag vieren. Wouter is dolgelukkig met zijn Jip-en Janneke zwe m-bandjes en de middag brengen we door aan het strand of in het water. 's Avond voeren we op een gezamenlijke bonte avond nog onze act met de zes-benige-rood-wit-blauw-staartige olifant Dombo op en de rest brengen we, volgens mij tot het licht wordt, door aan het strand.

Het is maandag en we hebben afgesproken om te gaan zeilen maar door gebrek aan wind wordt het helaas niet meer dan een beetje dobberen op de zee wat met die temperaturen daar ook niet verkeerd is. De pannenkoeken worden 's avonds op het strand gemaakt en opgegeten waarna we daar ook niet meer weg zijn gegaan behalve om te gaan slapen. Dat hebben we deze avond wat eerder gedaan omdat we morgen om 10 uur klaar moeten staan om Pula in te gaan.

Zo gezegd zo gedaan en om 10 uur staat iedereen half slaperig klaar bij de boot die ons naar het vaste land brengt. In Pula bezoeken we het colloseum en een oudheidskundig museum waar we omdat we scouts zijn, gratis en langs de rijen naar binnen toe mogen. Na deze culturele bezoeken mag natuurlijk ook het toeristische niet ontbreken en we iedereen kan nog even de winkeltjes van Pula bekijken. Op de terugweg halen we nog een ijsje bij een ijstent waar een ware show opgevoerd wordt en als we weer op het eiland terug zijn is het al weer bijna tijd voor het middagprogramma: Dui-ken. Iedereen kan even een paar minuten met duikuitrusting rondzwemmen. Helaas voor de laatsten was het water wat troebeler geworden door de voorgangers maar





toch heeft iedereen even gedoken!! 's Avonds eten we een echte kroatische specialiteit: gevulde koolbladeren wat ook nog eens best wel lekker is maar ongelofelijk veel tijd kost om klaar te maken. De avond brengen we weer door zoals de vorige alleen nu doen de BG's nog mee met een waterballonnengevecht op een buureiland. Nadat deze het weer licht hebben zien worden zoeken ook zij hun slaapzakje op om de volgende morgen weer door de zon gewekt te worden.

Het is ondertussen woensdag en nadat we met een bootje naar de vaste wal gebracht zijn en een stukje gelopen hebben komen we aan bij een marmergroeve waar we gaan klimmen. Alle hoogtevreesen worden overwonnen en iedereen klimt zo'n 10 meter naar boven waarna Wouter nog even een iets moeilijkere route mag klimmen. 's Avonds vieren we Roos haar 16e verjaardag en omdat we morgen vrij hebben gaan een aantal mensen op het strand slapen. Helaas.... de volgende morgen wordt om ongeveer zes uur iedereen wakker van een onweersbui (waarom moet die nou ook per see nu komen) en iedereen rent terug de droge tent in. Omdat we nogal ruim in het budget zitten besluiten we 's middags nog een keertje naar Pula te gaan om daar een pizza-tje te gaan eten in het dorp. Na de laatste boodschappen nemen we voor de laatste keer de boot terug naar ONS eiland en genieten van nogmaals een laatste avond op het strand.



De volgende morgen moeten we al weer vroeg op en om 11 uur zitten we in de bus op Belboei 145, november 2002, pagina 30

weg naar Triest. De tocht daarheen verloopt zonder problemen en 's middags kunnen we dan ook weer van een drankje genieten op een zonovergoten terras in het centrum. Wat is dat schrikken zeg: de prijzen zijn hier vijf keer zo hoog als in Kroatië!!! 's Avonds zoeken we een echt Italiaans restaurant (geen pizzeria) op voor onze afsluitende maaltijd en als afsluiter drinken de WV-ers nog een megacocktail leeg bij een café. We nemen de laatste bus terug en de volgende morgen vertrekt Martin in alle vroegte op weg naar zijn vakantieadres. Nadat iedereen wakker geworden is ontbijten we snel en gaan we op weg naar Ljubljana. Daar aangekomen worden de busjes geleegd en teruggebracht en stappen we om vier uur in de trein naar München. De laatste Sloveense Tolars worden in de trein opgemaakt aan wat te drinken en verder luieren we wat tot dat we om 11 uur op het eindpunt van de trein aankomen.

Daar kunnen we direct door de trein in naar Utrecht waar iedereen, toch wel een beetje moe, na een paar drankjes redelijk bijtijds in zijn bedje neerploft.

In Arnhem wordt iedereen langzaam wakker en ook nu weer een kopje koffie met een broodje en om stipt half negen komen we aan op Utrecht centraal. Hier ontbijten we nog even rustig zodat we rond tien uur aankomen op Hilversum waar het welkomstcomité al op ons staat te wachten.

Tja en dat was dan het einde van een onwijs gaaf, bol en prima zomerkamp.

Ik wil (in willekeurige volgorde) Martin, Jasper, Niels, Maurice, Nine, Roos, Anke en Nienke heel erg bedanken voor het zomerkamp. Jullie hebben er voor gezorgd dat ik in ieder geval een fantastisch einde heb gehad van 16 jaar (bege)leiding zijn.

En natuurlijk Pim en Wouter bedankt voor de steun die ik van jullie gehad heb in de afgelopen jaren. Bedankt dat jullie me door de moeilijke momenten afgelopen jaren hebben heengesleept en ik wens jullie heel veel plezier met de wilde vaart de komende jaren.

En nu ik dan toch sentimenteel aan het doen ben wil ik hierbij meteen maar alle leden bedanken die mij in die 16 jaar steeds weer een leuke zaterdag bezorgd hebben en ik kan alleen maar hopen dat ook jullie het naar je zin hebben gehad.

Veel succes en vooral lol allemaal in de komende jaren en wie weet, komen we elkaar nog eens tegen.

Robje





# Antartic verkocht

Na heel veel jaren trouwe dienst, is verleden week het besluit genomen om de sleper van de groep te verkopen. Waarom zal je denken, het was toch een leuke boot. Ja dat klopt, echter de motor was kapot en het bleek niet eenvoudig een nieuwe motor in de sleper te bouwen. Dus is het idee geboren om geen geld meer uit te geven aan het repareren van de oude sleper, maar het geld te gaan gebruiken voor een nieuwe sleper. Het is nu de bedoeling om te proberen de nieuwe sleper aan het begin van het volgende vaarseizoen in de vaart te nemen. Nu kan ik mij voorstellen dat jullie bij het woord sleper gelijk denken aan de vorm van de oude sleper. Dat is niet zo, je moet voor de nieuwe sleper meer denken aan de vorm van een landlei vlet. Dit komt omdat we meer ruimte voor het vervoer van spullen en mensen willen hebben, een sterke motor die je eenvoudig kan onderhouden en elektrisch kunt starten.

Tot zover de eerste berichtgeving over de sleper, wij (de sleper commissie) gaan nu starten met het maken van het ontwerp en het zoeken naar een scheepsbouwer, we zullen jullie via de belboei op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Een behouden vaart,

De sleper commissie



(advertentie)



**den Butter**  
techniek

data-/telecom elektra beveiliging

**30 jaar toonaangevend  
installatiebedrijf  
voor Gooi en omstreken**

- All-round elektrotechnisch installateur
- Beveiligingsspecialist met officiële erkenning van verzekeraars en politie
- Telefooninstallaties
- Computerbekabelingen
- Verkoop van elektrotechnisch materiaal aan bedrijven en particulieren
- Vakkundig advies

Bodemanstraat 54a • 1216 AL Hilversum • T 035 623 6 625 • info@denbutter.nl • www.denbutter.nl

## TE KOOP

Zeeverkenners uniform maat 152 + das 12,50 euro  
Zeeverkenners uniform maat 170 + das 12,50 euro  
Bel fam. Reizen 035-7725550

## Oude kranten, Wilde Vaart

Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalsel-  
aan:

9 november  
14 december

Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons om bij de container.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Wouter Klein      035-7720131  
Rob van Loo        035-7726116  
Pim Dorrestijn    06-24284220



## Telefoonnummers bestuur



Voorzitter	Ruurt Stapel	035-6242471
Secretaris	Ellen Brouwer	035-6216022
Penningmeester	Harry Rörik	035-6945263
Onderhoud gebouwen	Rob van Loo	035-7726116
	Martijn Haringman	0650-640445
Beheer Diependaalselaan	Joke de Jong	035-6232564
Beheer Schuttersweg	Herma van Ouwerkerk	035-6215533
Groepsbegeleiding welpen	Wieke Broeders	035-6234006
Groepsbegeleiding bevers	Dorien Meester	035-6215361
Groepsbegeleiding zeeverkeners	Ben van Hengstum	035-6236766
Materiaalmeesters	John de Jong	035-6858045
	Ronald Sloof	035-6239994
Vertrouwenspersonen (intern)	Danny van der Linden	035-6839850
	Ellen Reurings	06-50966511
	Maud Pellen	035-6285015
Vertrouwenspersoon (extern)	G. van Voorst Vader (huisarts)	
Ledenadministratie	Gerda Kooger	035-6915117
	Mossenmeent 9	
	1218 AT Hilversum	

## Telefoonnummers teamleiding



Bevers	Herma van Ouwerkerk	035-6215533
Pieter Maritshorde	Heleen van der Horst	035-6219927
Albert Schweitzerhorde	Rick Stapel	035-6242471
Neuweghorde	Guno Heitman	035-6230543
Sioniehorde	Bastiaan Verbeet	035-6852745
Ankerwacht	Erik Rosendal	035-6857196
Bakboordwacht	Wouter de Jong	035-6217398
Pocahontaswacht	Ronald Frank	035-7726973
Wilde Vaart Antarctic	Wouter Klein	035-7720131
Matancastam	Rutger van 't Klooster	035-5825540
Rimpelstam	Niels Brügemann	0655-732860
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan		035-6219965
Website Zuiderkruisgroep	<a href="http://www.zuiderkruis.nl">www.zuiderkruis.nl</a>	
Webmaster	Danny van der Linden	035-6839850
Postmaster	Ben van Hengstum	035-6236766

# data en mededelingen

Algemeen

1e dinsdag van de maand

1e zaterdag van de maand

2e zaterdag van de maand

2e maandag van de 2e maand

Op afspraak

bestuursvergadering

schippersraad

krantenactie WVA

welvenraad

spelraad



verzendadres:  
1216 AL - 60